

## Vier Vrijheden

Erfgoed | Vrijheid | Vanaf groep 7 | Bron: Klokhuis

Zo'n anderhalf jaar na het begin van de Tweede Wereldoorlog introduceerde de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt in zijn jaarlijkse *State of the Union* de four freedoms: vier vrijheden die volgens hem voor iedereen in de wereld zouden moeten gelden: vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. Voor ons leken deze mensenrechten tot een paar weken geleden de normaalste zaak van de wereld. Maar nu met de coronacrisis de angst regelmatig de overhand krijgt, zijn de 4 vrijheden zelfs voor kinderen en ouders in Nederland niet meer zo vanzelfsprekend.

In de bijzondere Klokhuisserie De 4 Vrijheden onderzoeken presentatoren Pascal en Sosha wat het betekent om recht te hebben op een veilig leven, een huis, kleding en eten, een vrije mening te hebben en te geloven wat je wilt. Ze gaan op bezoek bij mensen die als kind de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en spreken kinderen die uit hun land moesten vluchten voor oorlog en terreur. Ook bezoeken ze concentratiekamp Vught, waar tijdens de oorlog Jehova's getuigen werden opgesloten om hun geloof en zijn ze te gast bij Nederlandse militairen die tijdens vredesmissies met gevaar voor eigen leven vechten voor de vrijheid van anderen.



### Nodig:

- Een computer, tablet of smartphone.

### Aan de slag:

- Bekijk het eerste [filmpje](#) over geloof. Ben jij gelovig? Hoe zou het zijn als je hier niet vrij in mag zijn?
- Bekijk ook de andere filmpjes over Meningsuiting, Armoede en Angst.
- Ben jij blij met jouw vrijheid? Hoe kun je dit vieren op Bevrijdingsdag met je gezin?

### Klaar?

Organisaties als International Justice Mission en Amnesty International vechten voor mensen die niet vrij zijn. Kijk eens samen met je vader of moeder of je iets kunt doen voor mensen die niet in vrijheid leven.