

Ik ben al 400 jaar oud

Literatuur | Rondeel poëzie | Vanaf groep 3 | Bron: Laat maar lezen

Sommige bomen zijn al heel oud. Zo staat er in Gelderland een eik die misschien wel 600 jaar oud is. Stel je dat eens voor. Wat heeft die boom allemaal meegemaakt? Gezien en gehoord? Wie heeft er geslapen onder zijn takken, wie heeft er zich achter zijn stam verstopt tegen de vijand? Wat zou het geweldig zijn als die boom ons kon vertellen wat hij heeft meegemaakt door al die jaren heen en ook wat steeds weer terugkomt en zich herhaalt. In deze opdracht geef je de oude boom een stem in een rondeel gedicht.

Nodig:

- Schrijf of teken de zintuigen: horen, zien, ruiken, proeven, voelen op een vel papier met schrijfruimte eronder. Of print 'Het Zintuigenblad' uit (zie hieronder).
- Een paar vellen papier
- Een pen

Aan de slag:

- Bekijk de afbeeldingen van de oude boom eens goed. Hoe oud denk je dat deze boom is? Waaraan kun je zien dat het een oude boom is?
- Wat heeft de stokoude boom allemaal meegemaakt? Wat heeft hij gezien, gehoord, gevoeld, geproefd en geroken? Vul het zintuigenblad in.
- Lees het voorbeeldgedicht hiernaast over 'Buiten schrijven' hardop aan jezelf voor.
- Een rondeel gedicht bestaat altijd uit 8 regels en is op deze manier opgebouwd:
Regel 1: je begint met 'ik'
Regel 2: net als regel 8
Regel 3:
Regel 4: net als regel 1
Regel 5:
Regel 6:
Regel 7: net als regel 1
Regel 8: net als regel 2
Zie je deze opbouw ook in het gedicht 'Buiten schrijven'?
- Kijk weer eens naar je zintuigenblad. Kun je nog een paar dingen opschrijven?
- Nu ga je zelf een gedicht maken. Schrijf ten minste twee keer de nummers 1 tot en met 8 onder elkaar op een vel papier. Zo heb je ruimte voor twee 'probeersels'. Schrijf bij regel 1, 4 en bij regel 7 dezelfde zin op.
- Probeer aan de hand van je zintuigenblad zinnen te bedenken voor de overige regels. Let op: regel 2 is hetzelfde als regel 8.
- Welk gedicht is het mooiste/beste/leukste geworden en waarom?

Buiten schrijven

1. Ik schrijf buiten een gedicht
2. Straks gaan we barbekjoewen
3. De rook slaat in mijn gezicht
4. Ik schrijf buiten een gedicht
5. Mijn moeder roept dat ik moet komen
6. Ziet ze niet dat ik bezig ben?
7. Ik schrijf buiten een gedicht
8. Straks gaan we barbekjoewen

Klaar?

Maak een kaart met op de voorkant een tekening van een oude boom. Schrijf in de kaart jouw gedicht. Naar wie kun je de kaart versturen?

Cultuur Thuis

De oude boom



Cultuur Thuis

Het Zintuigenblad

© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs



Bijlage 'Ik ben al 400 jaar oud'

www.laatmaarlezen.nl