

## We gaan op berenjacht!

Drama | Doen alsof | Vanaf groep 1 | Bron: Theater Sonnevanck

Nu de scholen en de theaters dicht zijn, worden ook de schoolvoorstellingen niet gespeeld. Gelukkig kun je een heleboel voorstellingen online bekijken. In de theatervoorstelling van Sonnevanck zie je hoe vijf zingende acteurs en een danser het spannende verhaal vertellen van een vader, zijn kinderen en hun hond die samen op berenjacht gaan. Wat is het een prachtige dag, maar de reis blijkt niet makkelijk. Met zijn allen dwars door de modder en de sneeuwstorm sjouwen. Vinden ze een beer?

Gaan jullie ook mee op berenjacht? In deze oefening doe je samen alsof je door verschillende landschappen trekt op zoek naar een beer.

### Nodig:

- Een vader of moeder
- Een computer, tablet of smartphone
- Een vel papier
- Potlood

### Aan de slag:

- Jullie kunnen samen de hele theatervoorstelling 'We gaan op berenjacht!' online bekijken via de volgende [link](#). Ook kun je ervoor kiezen om alleen het boek samen te lezen/luisteren via deze [link](#). Op deze manier weet je waar het verhaal over gaat.
- De familie gaat op berenjacht en ze lopen door zes verschillende landschappen. Weten jullie nog welke? Moeten jullie het verhaal nog een keer luisteren? Schrijf de landschappen op een vel papier (gras, rivier, modder, bos, sneeuwstorm en een grot) en maak er een klein tekeningetje bij.
- Wijs de landschappen aan en bespreek samen de volgende vragen voor ieder landschap:



Hoe ziet het landschap eruit?  
(Wat is de kleur? Welke vorm?)



Hoe ruikt het landschap?  
(Vies? Of juist heel lekker? Of heeft het geen geur?)



Hoe voelt het?  
(Is het warm of koud? Hard of zacht?)



Hoe klinkt het landschap?  
(Maak samen het geluid dat het landschap maakt)

- Nu je weet hoe de landschappen eruit zien en hoe ze ruiken en voelen kunnen jullie samen gaan doen alsof jullie door de zes landschappen lopen.

# Cultuur Thuis

- Het is leuk als jullie echt doen alsof. Denk aan hoe je lichaam zich moet bewegen door het landschap. Gebruik eventueel de volgende zinnen als ondersteuning:

"Wij gaan op berenjacht, we gaan een hele grote vangen, wat een prachtige dag! Wij zijn niet bang. O jee! **Gras!** Hoe komen we daardoor heen?"

Het gras is heel hoog, je kunt elkaar niet meer zien, zo hoog is het. Het kriebelt langs je armen en benen. Hoe beweeg je zelf als je door het lange wuivende gras loopt? Misschien kun je zelfs verstoppertje spelen. Dat is leuk! Duw de grassprietten weg met je armen en steek je benen ver vooruit. Kunnen jullie elkaar weer terugvinden?

"Wij gaan op berenjacht, we gaan een hele grote vangen, wat een prachtige dag! Wij zijn niet bang. O jee! **Een rivier!** Hoe komen we daardoor heen?"

O jee, een diepe koude rivier. Allemaal je schoenen uit. Even voelen met je teen. Oeh, dat is koud, brrrr. Laten we met z'n allen tegelijk in het water springen, 1, 2, 3, plons, onder water! Snel naar boven zwemmen. Brrr, dat is echt koud. Voelen jullie de golven? Whoeei, dat is een leuk gevoel! Yes we zijn aan de overkant, help elkaar om weer aan land te komen. Brrr... even alles droogmaken.

"Wij gaan op berenjacht, we gaan een hele grote vangen, wat een prachtige dag! Wij zijn niet bang. O jee! **Modder!** Hoe komen we daardoor heen?"

Squelch, wat is dat?! Oh bah. Modder. Met je blote voeten in de vieze modder. Grote stappen. Poeh wat is dat zwaar lopen zeg! Je voeten blijven steeds vast zitten. Help elkaar. O jee, iemand valt. O nee toch! Hoe ga je nu verder?

"Wij gaan op berenjacht, we gaan een hele grote vangen, wat een prachtige dag! Wij zijn niet bang. O jee! **Een bos!** Hoe komen we daardoor heen?"

Ssst... Kijk, een bos. Een diep donker bos. Voorzichtig. Blijf bij elkaar. Loop op je tenen. Pas op voor de takken en boomstammen. Plotseling een geluid! Dat is schrikken. Is dat een uil? Au, wat is dat in mijn voet? Ai, een stekel, oh dat doet pijn. Hinkel voorzichtig verder, ondersteun elkaar. Dwars door het bos.

# Cultuur Thuis

"Wij gaan op berenjacht, we gaan een hele grote vangen, wat een prachtige dag! Wij zijn niet bang. O jee! **Een sneeuwstorm!** Hoe komen we daardoor heen?"

Hé kijk, wat dwarrelt daar door de lucht? Een wit vlokje. Hé nog een wit vlokje, en nog één. Sneeuw?! Wow kijk daar verderop. O jee! Een sneeuwstorm! Zet je schrap, oh daar komt de eerste windvlaag! Loei! Oh au, de sneeuwvlokken snijden langs je wangen. De wind komt van alle kanten. Zet je schrap! Stevige kleine stappen door de sneeuw. Oh je wangen doen pijn, je beschermt je gezicht met je armen. Langzaam kom je verder.

"Wij gaan op berenjacht, we gaan een hele grote vangen, wat een prachtige dag! Wij zijn niet bang. O jee! **Een grot!** Hoe komen we daardoor heen?"

Kijk, jongens, kijk daar! Een grot! Een nauwe donkere grot. Zou de beer daar zijn? Oeh, kom, kom, zaklamp mee, op je handen en knieën voorzichtig sluipen. Bonk, je hoofd tegen de rots. Oeh au, pas op! iel, in je mond, een spinnenweb, bleh. Grr... Wat hoor je? Grr... een glimmende natte neus, twee grote harige oren, twee grote rollende ogen... Een beer!

Wat ga je doen? Gaan jullie hem vangen of ren je weg?

## Klaar?

Jullie mogen samen een einde bedenken aan het verhaal. Is dat hetzelfde als de voorstelling of het boek? Of bedenken jullie een eigen einde?