

Grootouders

Literatuur | Poëzie | Vanaf groep 4 | Bron: Poëziepaleis

Wat is er bijzonder aan jouw opa of oma? Heeft je opa een gekke hobby? Is je oma altijd druk bezig met iets? Wat doen ze graag? Zwemmen? Fitness? Spelletjes op de iPad? Is dat raar of gewoon?

In deze opdracht ga je met dat, wat jouw opa of oma bijzonder maakt, aan de slag. Kun jij een dinggedicht maken voor jouw opa of oma?

Nodig:

- Papier
- Pen
- Tekenspullen
- Envelop en postzegel

Aan de slag:

- Bedenk een ding dat echt bij jouw opa of oma past. (Een stoel? Een stoffen zakdoek? Een plant? Een boterham met kaas? Een vishengel? Een theepot? Een fototoestel?)
- Beschrijf dat voorwerp en wat jouw opa of oma ermee doet. Vind je dat grappig, raar of bijzonder? Waarom?
- Kijk eens naar het voorbeeldgedicht hierboven. Dit gaat over een oma die spelletjes speelt op haar iPad. De schrijver heeft eerst opgeschreven wat oma ermee doet. Daarna heeft ze een paar woorden te laten rijmen. Ze heeft ook woorden weggehaald: korter is vaak beter. Tot slot heeft ze de zinnen in korte stukjes gehakt.
- Maak nu een zelf een gedicht. Let op: het hoeft niet te rijmen en hak lange zinnen in korte stukjes.
- Maak daarna een tekening bij je gedicht.



iPad

Mijn oma speelt vaak spelletjes.
Wordfeud en bridge.
Dan zit ze op de bank.
Ze neemt haar iPad
nooit mee naar bed
of mee op straat
of mee in de trein
of naar een ander land.
Dat vindt ze gek.
Als ze bij ons logeert
leest ze een boek
of ze doet de puzzel
uit de krant.

Klaar?

Vouw je papier op zo'n manier dat het in de envelop past. Schrijf het adres van je opa of oma op de voorkant en plak er een postzegel op. Breng je brief naar de brievenbus. Wat een leuke verrassing voor opa of oma!