

Naar het Restaurant!

Drama | Pantomime | Vanaf groep 3 | Bron: www.dramamethode.nl

De opa van Pim wordt 70. Om dat te vieren zouden ze met de hele familie pannenkoeken gaan eten bij het pannenkoekenrestaurant in het dorp. Maar wat is er nu gebeurd? Alle restaurants zijn dicht! Gelukkig kunnen Pim en zijn zusje nog wel doen alsof. Eerst doet Pim alsof hij zijn pannenkoek bestrooid met stroop, wat een mooi figuurtje! Daarna rolt hij de pannenkoek op en stopt hem in zijn mond. Zijn zusje moet hard lachen, het lijkt net echt!

Doe jij ook mee? Tijdens deze opdracht zul je veel gaan lachen. Hoe gekker jouw idee, hoe leuker. Veel plezier!

Nodig:

Een vader/moeder/broertje of zusje

Aan de slag:

- Ga aan de eettafel zitten.
- Doe alsof je iets eet (bijvoorbeeld een appel) en laat de ander raden wat je hebt gegeten. (*Let op: je mag er niet bij praten, het gaat om de bewegingen*)
- Heeft de ander het goed geraden? Dan is hij of zij aan de beurt!
- Herhaal dit een paar keer. (*Wat is het grappigste wat jullie hebben gegeten?*)

Als je dit een paar keer gedaan hebt, kun je het spel uitbreiden:

- Eén van jullie gaat zitten aan tafel en speelt de klant.
- De ander speelt de ober en komt naar de tafel toelopen.
- De klant doet een bestelling. (*Let op: je mag er niet bij praten, het gaat om de bewegingen*)
- De ober gaat naar de keuken en komt daarna terug met zogenaamd iets in zijn of haar handen. (*Wat zou het zijn? Heel zwaar en groot of juist heel klein?*)
- De klant doet net alsof hij het gerecht op eet. (*Kun je aan het gezicht van de klant zien of hij of zij het lekker vindt?*)
- Na het opeten vertellen de klant en de ober aan elkaar wat ze dachten dat het gerecht was. (*Wist je dat al door de manier van uitbeelden?*)

Klaar?

Maak een filmpje van jullie grappigste uitbeelding en zet er een leuk muziekje onder. (*Zou jouw juf of meester het ook grappig vinden? Stuur het maar eens op.*)